



**Bezoek onze
vernieuwde website**

www.adoptiegraven-margraten.nl

en Facebook

<http://www.facebook.com/adoptiegravenmargraten>

Inhoud:

- 1 - De Margraten Boys, de geschiedenis van het adoptiefenomeen
 - Opstarttijden begraafplaats
- 2 - Memorial Day 2012
 - Financien
 - Nieuws van de begraafplaats
- 3 - Op zoek naar familie van
vergeten Russen uit Margraten
- 4 - 'Inleer van hem verdient een graf
in de herten van de menschen,
waar hun roem blijft voortleven
in de herinnering'.
- Het adoptie-archief in kaartspaan
- Lezing over "De Margraten Boys"
en boekverkoop voor
Memorial Day
- 5 - Kortelijk onderscheiden
 - Bericht van de beelden van
de begraafplaats
 - Uitvoering van graven
over grensoverleden
- 6 - Margraten Memorial Concert 2012
 - Wie is dit?
 - Website 'Alken van Margraten'
voor scholieren en scholen

*Mit deze nieuwsbrief wil de stichting de adoptanten op de hoogte brengen
van activiteiten en ontwikkelingen binnen de adoptie-organisatie.*

De Margraten Boys, de geschiedenis van het adoptiefenomeen

Het boek over de adoptietraditie op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten is gereed. De presentatie ervan was in voortreffelijke handen bij Paul 't Lam en vond plaats op 27 maart 2012 in het Gouvernements te Maastricht.



*Autent Peter Schrijvers (links van links) overhandigt exemplaren van
zijn nieuwe boek aan (vanaf alle D. Akerman, burgemeester van de
gemeente Eijsden-Margraten, alle Edwin R. Niles, Charge d'Affaires, en van
de Amerikaanse ambassade en alle Th. Boven, Gouverneur van Limburg.*

De auteur, Peter Schrijvers, afkomstig uit Hasselt (D) doctort Amerikaanse geschiedenis in Sydney (Australië). Voor de bouwstenen van zijn boek deed hij onderzoek in diverse archieven en kon hij gebruik maken van de informatie, documenten, verhalen en foto's van adoptanten en nabestaanden in Amerika. Meer dan twaalfhonderd adoptanten regerden op zijn oproep in onze Nieuwsbrief van 2008 om materiaal beschikbaar te stellen. Die informanten hebben dan bijgedragen aan het tot stand komen van dit prachtige boek. Het boek is beschikbaar in het Engels geschreven en daarna in het Nederlands vertaald. Het beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van het adoptiefenomeen en geeft antwoord op de bekende vraag of de na-oorlogse humanitaire politiek van de VS van invloed is geweest op de adoptietraditie. De publicatie bevat een rijke verzameling van talloze indrukwekkende en emotionele getuigenissen en foto's. Verhalen over leed en ontberingen tijdens de Nazi bezetting, maar vooral over leven en dood van de Amerikaanse bevrijders, de herinneringen en het oindelore verlot van hun families in Amerika.

Het boek dat bij iedere adoptant in de boekenkast zou moeten staan, kunt u bij onze stichting kopen. De (zelfs)prijs van de Nederlandse uitgever bedraagt € 21,50, die van de Engelse editie € 22,50. Bij bestelling worden portokosten in rekening gebracht. Bestelling van het boek kan uitsluitend per e-mail (info@adoptiegraven-margraten.nl), via het secretariaat (postbus 22, 6269 ZG Margraten) of telefonisch via 043-4982177 (Bert Kleijnes) en 043-4071187 (Jo Purves).

Voor meer info bezoek onze website en Facebook.

Memorial Day 2012

Tredelingsrouw worden ook dit jaar weer de gevallen bevrjders op de Amerikaanse begraafplaats herdenkt. Dit gebeurt op zondag 27 mei.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 10:00 uur: Eucharistieviering georganiseerd door de Stichting Culturele Muziek Manifestaties Margraten. In deze viering zal hulpbaarheid monsignieur E. de Jong voorgaan, terwijl de zang verzorgd wordt door het Meergelid Mannenkoor met tenor Hubert Delambroye.
- 13:00 uur: Herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kronzegging.

Bezoekers voor de herdenkingsplechtigheid komende vanuit Maastricht of vanuit Gulpen kunnen normaal gesproken via de Rijksweg de begraafplaats bereiken en worden niet door de politie/verkeersagenten omgeleid. In verband met beperkte parkeergelegenheid wordt bevrjden die uit de richting Gulpen komen, toch aangeraden om de auto in één van de straten van de dorpskern Margraten te parkeren en te voet naar de begraafplaats te gaan (loopafstand ongeveer 10 minuten).

Zowel de plechtigheid in de ochtend als in de middag is voor iedereen vrij toegankelijk. De ervaring leert dat tijdens de Eucharistieviering iedereen een zitplaats heeft. Tijdens het middagprogramma zijn alleen voor de genodigde stoelen en aparte plaatsen gereserveerd. Voor de overige belangstellenden is plaats op de tribunen en rondom de afzettingen. Uit overblijf voor de genodigden is het niet toegestaan om op het grafveld te gaan zitten.

In de praktijk blijkt dat er nog altijd geadopteerde graven zijn die tijdens Memorial Day niet worden zijn van een bloemetje. Wij vinden dit jammer en doen dan ook een beroep op deze adoptanten om er voor te zorgen dat ook op deze graven een bloemetje wordt gelegd, waardoor de dodenmaker tijdelijk veranderd in een grote bloemenwee. Ook voor dit jaar wordt de spreep herhaald om bij aanhoudend goed weer - in verband met de aanwezige parkeervuiste op de begraafplaats - niet tot het laatste moment te wachten om bloemen te brengen. Het advies is om dit vanaf donderdag/vrijdag te doen.

Voor alle duidelijkheid het volgende: Onze stichting is niet betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst van Memorial Day. Deze wordt georganiseerd door de staf en medewerkers van de Amerikaanse begraafplaats in samenwerking met de Amerikaanse Ambassade in Den Haag. Ieder jaar bereiken ons in het kader van deze plechtigheid vragen van adoptanten over de toegang tot de begraafplaats, parkeergelegenheid etc. Adoptanten dienen zich hiervoor dus te wenden tot de organisatie. Het adres is: Amerikaanse Begraafplaats 1, 6269 NA Margraten, tel. 043-4981208, e-mail: netherlandia@nmc.gov

Financiën

Het bestuur van de stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die voor hun werkzaamheden geen enkele vergoeding ontvangen. Bij de oprichting in 2002 heeft de stichting rekening met startkosten gekregen van de gemeente Margraten. De stichting heeft dus vanaf 2003 voor eigen inkomsten moeten zorgen en dat is nog steeds gelukt. De kosten van de jaarlijkse Nieuwsbrief bedragen ongeveer € 3.500,- en de uitgave ervan is alleen mogelijk zo lang inkomsten zijn.

Ma zullen er ongewijfeld leden van mening zijn dat op deze kosten bespaard kan worden door de Nieuwsbrief per e-mail te versenden. Dit is ongewijfeld juist. Desondanks wordt nog steeds gekozen voor de gedrukte en per post bezorgde Nieuwsbrief omdat er onder de adoptanten vrij veel senieren zijn die via elektronische mail misschien niet of minder goed te bereiken zijn. Het huidige systeem is bovendien zeer geschikt om het register actueel te houden. Van adoptanten die verhuisd zijn, komt in veel gevallen de Nieuwsbrief onbestuurbaar terug en wordt door ons op zoek gegaan naar het nieuwe adres. Het in standhouden van deze vorm van communicatie naar adoptanten is haalbaar en vrij arbeidsintensief. Mocht u in de onzekerheid verkeren om ons werk te steunen, dan bestaat daarvoor de mogelijkheid via bankrekeningnummer: 15822045 of voor adoptanten uit het buitenland via IBAN: NL99430015820045; BIC: RABONL2U. Wij zijn u daarvoor erg dankbaar.

Nieuws van de begraafplaats

De meeste lezers van de Nieuwsbrief zijn nu zeker al eens tegen het lijf gelopen op onze begraafplaats. Buiten de twee Amerikaanse collega's, ben ik al meer dan 20 jaar werkzaam op kantoor. Om de vier of vijf jaar komt een keer een nieuwe Amerikaanse Superintendant vertrekken. De een is van Duitse afkomst, de ander kan goed zingen en nu krijgen we langzaamhand de jongere gende te zien! Maar die ene Limburger blijft altijd dezelfde!

Aan het woord is Freck Lahay, assistent van de Superintendant op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.

Op de begraafplaats veranderd maar weinig. Sinds de opening in 1940 is er niets aan de gebouwen veranderd en aan het omlidheid veranderd ook maar weinig. Er zijn natuurlijk meer en modernere machines gekozen maar het werk volgt de seizoenen. Sinteris in de winter, gras maaien in de lente en in de zomer en in de herft gaat men het gras met de vallende bladeren. Het aanzien van het grafveld zie ik soms wel veranderden. Rond Memorial Day en op 4 en 5 mei kleuren ontelbare bloemen de

graven. De jaren direct na de oorlog was dit ook het geval maar langzaam zag men er steeds minder bloemen de graven sieren vanwege het simpele feit dat de eerste adoptanten kwamen te overlijden. Uiteindelijk kwam er een versandering in deze trend door de oprichting van onze nieuwe stichting in 2003. Zij traden in contact met de adoptanten en adviseerden ze tot adoptiebezoek. Van de mensen die geen interesse meer hadden, kwamen de graven vrij zodat nieuwe adoptanten eindelijk hun droem in vervulling zagen gaan. Een totaal nieuwe generatie adoptanten was geboren! Tot ons groot genoegen was de interesse in het adopteren overweldigend. Zo groot zelfs dat er een wachtlijst ontstond.

Het idee werd geboren om de namen op de Muren van Vermissten vrij te geven voor adoptie! Was een geweldig idee! We herdenken natuurlijk niet alleen de soldaten die hier begraven liggen, maar ook de 1732 soldaten wier namen op de muren van het Ereveld staan. In deze keer weer word ik bevangen door verdriet wanneer familie op bezoek komt en ik ze niet maar een graf kan brengen. Hoe tict is het om te kijken in de ogen van een moeder die weet dat haar zoon nooit meer zal terugkeren van die verschrikkelijke oorlog! Die geen graf kan bezoeken en vrede kan hebben dat haar zoon in vrede rusten kan. En, het spannende hoop dat altijd zal blijven. Ooit zal hij terugkeren!



Op zoek naar familie van vergeten Russen uit Margraten

In maart 1946 liggen in Margraten niet alleen 17.342 Amerikanen begraven, maar ook bijna 700 Russen. Nadat de Amerikaanse autoriteiten hebben besloten van 'Margraten' een permanente Amerikaanse begrafplaats te maken, worden de Russen overgebracht naar een speciaal aangewezen Russisch Ereveld in Loosdrecht. Daar raken ze mede door de Koude Oorlog in de vergetelheid.

Het Russisch Ereveld is deenslating een plek waar niet wordt getuigd, niet wordt geboden. Waar de graven leutig verzoegd zijn, maar waar nooit een enkel graf wordt geroeid door een bloemster, aangeplagd door de familie. Een begrafplaats vol onbekende soldaten als een ver land, jongemannen zonder gezicht of levensverhaal, soldaten met een naam weliswaar, maar die staan geschreven in een mysterieus letterschrift. Een plek voor hoopvaardigheidsoekers en diplomaten, die er eens per jaar een lotus komen leggen.

Aan het woord is Remco Reiding (1976), sinds 2004 als correspondent werkzaam in Moskou. Hij werd genomineerd voor het Gouden Penveel, onderscheiden door het Russische ministerie van defensie en hij ontving de Rus Prix voor de bevordering van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland op humanitair gebied.



In 1998 loop ik als jonge Amsterdarter voor het eerst over het Ereveld. Wie zijn deze soldaten? Hoe zijn ze hier beland? En hoe komt het dat ik, geboren en woonachtig in Amsterdam, nog nooit van dit Russisch Ereveld had gehoord?

Deze vragen vormen het begin van een langdurige zoektocht. In de jaren die volgen, als ik het stof van verlaten gewaande archieven af, ik vind het bevestigend moeilijk te verkopen dat de families van deze Sovjetsoldaten nooit zijn geïnformeerd over het lot van hun vermiste. De zoektocht leidt naar uitboeken van een vreemd, ingetert verteld: de voormalige Sovjetunie. Daar worden de achterblijvers: de collega's, broers en zussen én de kinderen van de soldaten, die opgroeiden zonder vader.

Tienmaal jaren verkenen zij in onzekerheid over het lot van hun geliefde familieleden. Mijn jarenlange zoektocht heb ik beschreven in een boek. In "Kind van het Ereveld" vertel ik hoe Russische soldaten in Margraten zijn beland en hoe mijn zoektocht het leven van hun nabestaanden, en dat van mijzelf, dramatisch veranderde. In de hoop dat zij niet langer zullen worden vergeten.

Kind van het Ereveld (99,95 euro) is nu te bestellen via: www.russisch-ereveld.nl/book.html.

‘Ieder van hen verdient een graf in de harten van de mensen, waar hun roem blijft voortleven in de herinnering’

Previola, de leider van de Ashmora omstreeks 438 vóór Chr., zal nooit gedacht hebben dat zijn woorden ooit eens de moor van de toren op de begraafplaats zouden sieren. Om deze herinnering levend te houden is het een goede zaak dat leerlingen van alle scholen en belangstellenden deze begraafplaats bezoeken. Aan het woord is Gje Ottesheims, één van de gidsen op het Margratense Ervend.

De kruizen en de sterren van vele jonge mannen en vier vrouwen maken je stil. Sommigen zijn volledig onbekend, een andere is berovend vanwege de details van zijn campagne, vermeld in de Bond of Brothers, waar een ander was generaal-majoor en zes jonge mannen worden getoond met de Medal of Honor voor hun uitzonderlijke moed. En dan sta je bij de graven van de broers Leibensperger, Stewart en Russell. Je vraagt aan de leerlingen van hun opvalt aan deze namen. ‘Dat zijn Duitse namen’. Dan leg je uit dat vele Europeanen, ook Duitsers, in de loop der tijden naar de V.S. zijn getrokken en tijdens de Tweede Wereldoorlog als Amerikaner soldaten hun vaderlandse plicht vervulden tegen de Nazi’s die hun voorouders ontvoerden. Veertig paren lievers delen de begraafplaats als hun laatste rustplaats. Je vertelt de leerlingen dan de geschiedenis van de film Saving Private Ryan, een verhaal gebaseerd op de lotgevallen van de vier broers Niland, van wie er twee zijn gesneveld tijdens de landing in Normandië. Het aantal voor ouders kan nog pijnlijker zijn, dat bijzondere de lotgevallen van de vijf ongekomen broers Sullivan en de vier gesnevelde broers Bergstrom.

De geschiedenis leert ons dat de mannen en vrouwen die hier liggen niet voor niets gestorven zijn. Vijftien kost immens offers.

Velen worden regelmatig bezocht. Af en toe zie je een Amerikaanse vlaggetje en bloemen bij een graf als teken van een bezoek van familie uit de USA. In zijn naam op het kruis wordt soms zand geworpen van vaderlandse bodem. Zelfs het graf van een onbekende soldaat, ‘a consolate in arms, knowen but to God’, wordt niet vergeten en gemierd met bloemen. Veel adoptanten houden de herinnering aan onze bevrijders levend. Ook de namen op de Muur der Vermissen worden bezocht door adoptanten. Leerlingen vragen mij wel eens of ik ook een graf heb gesloopt. Ik antwoord dan dat ik niet één maar alle graven heb gesloopt!

Het adoptie-archief in kaartstelsysteem

De basis van het adoptie-archief bestaat uit een kaartstelsysteem dat opgezet is in 1940. De kaarten zijn opgebonden in grote houten ladderkasten. Het systeem bestaat uit een aantal onderdelen:

- ruim 17.000 kaarten met de gegevens van alle Amerikaanse gesnevelden die op de begraafplaats begraven liggen en er ooit gingen hebben.
- meer dan duizend kaarten van geallieerde militairen (incl. Russen) die ooit op de begraafplaats begraven waren.
- ruim 18.000 kaarten van voormalige adoptanten.

Het kaartstelsysteem is vanaf 1940 in het Margratense gemeentehuis opgehouwd door Juffrouw Kloter en daarna vrijwillig bijgehouden door Jef van Melken en Felix Prevo. Na zijn pensionering heeft dit Prevo het kaartstelsysteem aan huis bezocht. In 2000 werd het archief overgedragen aan de nieuwe stichting. Momenteel beheert mev. Maria Duijzings-Croonen het systeemkaartstelsysteem. De kaarten van de 530 gesnevelden die nu in Margraten begraven liggen en de kaarten van de adoptanten zijn inmiddels digitaaliseerd. Dit is draaglijk gedaan door mev. A. Demolins, die als restauratiecoördinator werkzaam was in het gemeentehuis te Margraten.

Lezing over “De Margraten Boys” en boekenverkoop voor Memorial Day

Op veler verzoek organiseert onze stichting een bijeenkomst met Peter Schrijvers, de auteur van het boek “De Margraten Boys”. De bijeenkomst vindt plaats in Margraten op zaterdag 26 mei 2012 (de dag vóór Memorial Day) in Gemeenschapshuis Ons Heim, Clemensstraat 10 te Margraten. We hebben speciaal voor die datum gekozen omdat veel adoptanten dan toch al naar Margraten komen om in verband met Memorial Day bloemen te brengen.

Het programma ziet er als volgt uit: Zaai open vanaf 13.00 uur. Lezing door de auteur van 14.00 – 14.45 uur. Pauze van 14.45 – 15.15 uur. Vervolg lezing van 15.15 – 15.45 uur. Vragen/discussie van 15.45 – 16.15 uur. Afschiding vóórlijk om 17.00 uur. Vóór en na de lezing worden boeken verkocht die u door de auteur kunt laten signeren. Wij zouden het op prijs stellen als u zich van te voren via info@adoptiegroen-Margraten.nl aanmeldt.

Voor mensen die op die middag verhindert zijn, is er omdat er de Memorial Day orremonie in Henri Chapelle willen bijwonen, wordt tussen 11.00 en 12.30 uur in het Gemeenschapshuis een ‘meet and greet’ - sessie georganiseerd. Belangstellenden kunnen dan met Peter Schrijvers in contact komen en boeken laten signeren.

Vanaf 7 april a.s. is het boek ook al te koop van maandag tot en met zaterdag tijdens de openingsdagen van de halle bij Multimate Jan Opreij BV, Aan de Pioniers 50, Margraten (grenzend aan de Rijksweg). Daar is ook nog een beperkt aantal boeken. Kruizen in de Wind te krijgen. Voor verdere informatie komt u terecht bij: 043-4381177 (Bert Kleijnen) of 043-4871365 (Jo Perinot).

Koninklijk onderscheiden



Maria Driening-Croonen en Bert Kleijnen werden - in het teken van Koningsdag - op 19 april 2011 door de burgemeester van hun woonplaats onderscheiden ten lid in de Orde van Oranje Nassau. Beiden ontvingen hun linje mede vanwege verdiensten voor onze stichting. Zowel Maria als Bert maken sinds 2005 deel uit van het stichtingsbestuur. Maria heeft na 2007 het kaartstelsel - het adoptieregister - verder gedigitaliseerd en de vele datazonden mutaties en aanvragen verwerkt. Tegenvoelig beheert zij het register, wijst namens het bestuur de graven toe en beheert en digitaliseert het archief.

Bert heeft zich vanaf 2003 dienstbaar gemaakt met het opsporen van adoptanten. Vooral aan zijn inzet en vasthoudendheid is te danken dat in 2007 een eerste mijlpaal werd bereikt, namelijk de volledige actualisering van het adoptieregister. Tegenvoelig is hij vooral bezig met het actualiseren van het adresbestand en verzorgt Bert de verandering van boeken en afsn. waardoor de stichting verzekerd is van een bepaalde bron van inkomsten. Beiden verdienen een speciale rol bij het maandelijks gepubliceren en versenden van de nieuwe certificaten.

Maria heeft zich in de loop der jaren in haar woonplaats Reijmersdal verder onder meer verdienstelijk gemaakt voor reijmersdalse Jonge Garde Reijmersdal, het Franciscahuiskoor, zangkoor Reijmersdal, Reijmersdal fanfare Reijmersdal en de Zouavekoor afdeling Reijmersdal. Momenteel ook nog voor Zij-Aktief afdeling Reijmersdal en - als deelnemer - voor het kunstproject "Kunst onder de Poorten".

Bert is tot op de dag van vandaag nog steeds actief voor het geschiedbld Oet de Rietstap in Margraten en verricht vrijwilligerswerkzaamheden in de vorm van coördinator bij het zorgcentrum Appelgaard. In het verleden was hij vele jaren actief voor de jeugdkoerantvereniging in Termaer en voor de Oranjevereniging in Margraten.

Het spreekt vanzelf dat het bestuur van onze stichting bijzonder trots is op de toegekende onderscheiding aan onze mede-bestuurleden.

Uitwisseling van gegevens over gesneuvelden

Héls u interessante gegevens over een gesneuvelde van wie u het graf niet hebt gadoopereerd en wilt u die gegevens delen met de adoptant, dan kan onze stichting als intermediair fungeren. Dan werkt als volgt: u stuurt ons secretariaat een enveloppe met daarin een gefrankeerde

enveloppe met een brief. Via die brief verzoekt u de adoptant contact met u op te nemen. Wij adresseren dan de gefrankeerde enveloppe en verzenden ze. Het is dan aan de adoptant of hij of zij contact met u wilt opnemen.

Bericht van de beheerder van de begraafplaats

Gedurende het hele jaar, en vooral rond Memorial Day, plaatsen adoptanten bloemen op de graven en bij de Muur van de Vermisten. Wij vinden dat een prachtige traditie en moedigen iedereen aan om dit vooral te blijven doen. Wél vragen wij u vriendelijk een paar eenvoudige richtlijnen te volgen met betrekking tot het leggen van bloemen bij de Muur van de Vermisten.

Bij het verspreiden of leggen van bloemstukken verzoeken wij u daarin geen ondersdelen met kleurstoffen te (laten) verwerken. De stenen absorberen namelijk die stoffen en het is zeer moeilijk de kleverige vlekken te verwijderen. Als u een metalen bak of pot gebruikt voor uw bloemen, plaats die dan niet direct op de steen, maar maak gebruik van een plastic onderzetters. Dit voorkomt de vorming van roestvlekken op de steen. Ten slotte nog een opmerking over het branden van gekleurd papier op de graven. Deze mooie traditie om overledenen te herdenken kunnen we helaas niet voortzetten. Het roet, afkomstig van de kaarsen, veroorzaakt grote vlekken op de leisteen en dit zijn moeilijk van het witte marmer te verwijderen. Wij hopen dat u met het bovenstaande rekening wilt houden en daarmee ons personeel helpt bij het onderhoud van onze mooie begraafplaats.



MARGRATEN MEMORIAL CONCERT 2012

zondag 9 september 2012 / aarvang 15.00 uur

Margraten Memorial Concert op een zaterdagavond op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten begint een mooie traditie te worden, waar duizenden bezoekers naar toe stromen.

Op zondag 9 september – in september 1944 begon vanuit Zuid-Limburg de bevrijding van ons land – zal op de Amerikaanse begraafplaats voor de vierde keer dit herdenkingsconcert plaatsvinden.

Uitgevoerd wordt de *Messa da Requiem* (opus 38) van Giovanni Sgambati (1841-1904) door het Limburgs Symfonisch Orkest, de Club van 500 en de Club 100. Elke donatie – groot of klein – is welkom, want zonder sluisende financiering kan Margraten Memorial Concert deze mooie traditie niet voortzetten.

Het is een gratis concert, doch de kosten voor reizen, kleren, solisten en voorzittingen zijn enorm en in deze tijd wordt het steeds moeilijker om de benodigde middelen te verwerven. De stichting Margraten Eerbetoon komt een aanzig viend door bijdragen van provincie Limburg, gemeente Eijsden-Margraten, fondsen en sponsors. Verder zijn er donaties van de Vrienden van het Limburgs Symfonisch Orkest, de Club van 500 en de Club 100. Elke donatie – groot of klein – is welkom, want zonder sluisende financiering kan Margraten Memorial Concert deze mooie traditie niet voortzetten.

Het bestuur van de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten heeft daarom aan de stichting Margraten Eerbetoon de mogelijkheid haar adoptanten - a dus - op te roepen om een donatie voor dit bijzondere en groots bezettingconcert te doen. Gezien uw bijzondere relatie met de begraafplaats als 'adoptant' is het een unieke mogelijkheid om uw verbondenheid te accentueren.

Donateurs, die € 25,- of meer doneren, worden 'Vriend van Margraten Memorial Concert' en ontvangen als attentie twee gesigneerde adoptiekaarten. Bij deze nieuwsbrief treft u een flyer met antwoordstrook aan, die u – samen postgezegel - kunt insturen. Uw donatie kan overgemaakt worden op rekening 120604020 t.n.v. Stichting Eerbetoon.

U kunt uw gegevens ook mailen naar info@marginateneerbetoon.nl.

U ontvangt ongeveer twee weken voor de concertdatum van de organisatie - stichting Margraten Eerbetoon - twee adoptiekaarten voor het concert.

Wist U dat...

- tussen 14 november 1944 en 2 augustus 1946 meer dan driehonderd gravenvelden Duitsers op de begraafplaats in Margraten begraven zijn? Daarvan werden er 2776 als 'onbekend' ter aarde besteld.
- de dertig meter hoge toren en de muren op het Eijplein opgetrokken zijn uit Portlandsteen afkomstig uit Engeland?
- de toren aan beide zijden van de promenade karakteristiek Amerikaanse stilen zijn?
- rondom de begraafplaats rodekruisdrans zijn geplaat die ieder jaar omstreeks Memorial Day in bloei staan?
- de stichting haar website heeft vernieuwd en ook op Facebook is te vinden?

Bereikbaarheid Stichting

Het postadres is:
Stichting Adoptie Graven
Amerikaanse begraafplaats Margraten
Postbus 22, 6209 ZG Margraten
e-mail: info@adoptiegraven-margraten.nl
website: www.adoptiegraven-margraten.nl
Bankrekeningnummer: 15 93 00 040
IBAN NL9304AB015820040
BIC: RABONL2U

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de
Rabobank Centraal Zuid-Limburg en
Beveiliging Jan Opreij, Margraten.
Cadeau:

Oplage : 1.000 exemplaren
Teksten : Jacques Aarnouts, Jo Ponsen
en Frans Eerbetoon
Foto's : Eusebia Willy Opreij
Lay-out : Jack Lemmens

Website 'Akkers van Margraten' voor scholieren en scholen

End 2010 lanceerde de Stichting Akkers van Margraten een website, speciaal bedoeld voor scholieren en leerkrachten in het middelbaar onderwijs. Nu de meeste scholen beschikken over elektronische schoolboeken, is deze interactieve site uitermate geschikt voor scholieren om te gebruiken voor een presentatie of sprekerbeurt. Wellicht is dit een idee dat u kunt doorgeven aan uw kinderen of kleinkinderen. Ook leerkrachten kunnen de inhoud van de site prima gebruiken tijdens lessen over de Tweede Wereldoorlog. Trouwen voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van de begraafplaats in Margraten is www.akkersvanmargraten.nl een aanrader. Verder kunt u de site ook bereiken via de portal www.margraten.org waarop eveneens een mooie 'webpage' staat, speciaal bedoeld voor verduipend bij leerlingen en scholieren na een bezoek aan de begraafplaats. Zeker de moeite waard om eens te bekijken!